

# Aktiviteiten Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
Bestuur .....	2
Samenkomsten(Eredienst).....	2
Kinderwerk.....	2
Tiener en jeugdgroepen .....	2
Onderwijs & training.....	3
Zending & Evangelisatie .....	3
Pastoraat & Diakonaat.....	3
Huiskringen .....	4
Gebedsgroepen .....	4
Ouderen contact .....	4
Vrouwengroep.....	4
Moedergroep .....	4
Mannengroep.....	5
Facilitair & Huisvesting .....	5
Bibliotheek .....	5
Kledingbeurs .....	5

## **Inleiding.**

In dit verslag zijn de activiteiten van de Evangelische Gemeenschap Hoogeveen vermeld zoals die in de periode 2013-2014 van hebben gefunctioneerd.

## **Bestuur**

De raad van oudsten (genoemd het bestuur van de gemeente) bestaat uit drie bestuurders die regelmatig ( 1 tot 2x per maand) in een vergadering samenkomen om de gemeente (evangelische Gemeenschap Hoogeveen) te besturen.

Zij geven leiding aan de verschillende team en groepsleiders en dragen zorg voor

## **Samenkomsten(Eredienst)**

Elke zondag houden wij samenkomst van 10.00 uur tot ongeveer 11.45 uur (zie ook onze agenda)

Deze samenkomsten zijn open voor iedereen.

De samenkomsten zijn meestal opgebouwd uit drie onderdelen: de lofprijs en aanbidding, ook wel zangdienst genoemd, de prediking en de uitnodiging voor gebed

## **Kinderwerk**

Voor de kinderen tot en met 12 jaar heeft de Evangelische Gemeenschap aparte diensten.

De kinderen leren op de zondagsschool wie de Heer Jezus is, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we Hem kunnen volgen.

In de Evangelische Gemeenschap neemt het kinderwerk een belangrijke plaats in, omdat wij weten, dat kinderen welkom zijn bij de Here Jezus.

Elke zondag wordt, in de verschillende groepen geleerd uit de bijbel op het niveau dat de kinderen begrijpen.

De jongste groep zijn de babies (0-1 jaar). Daarna de peuters (2-3 jaar) waar al een eenvoudige les mee gedaan wordt.

Hierna volgen drie basisschoolgroepen met hun eigen programma.

Eenmaal per maand tijdens de avondmaalviering blijven de kinderen vanaf groep 3 bij hun ouders in de samenkomst.

## **Tiener en jeugdgroepen**

Eén keer in de veertien dagen komen de tieners in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar op de 2e en 4e zondagochtend van de maand bij elkaar.

Daarnaast komen zij elke week op zaterdag en zondagavond bij elkaar.

Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele onderwerpen besproken die jongeren bezighouden en er is tijd voor ontspanning en vriendschap.

De jeugdgroep bestaat uit verschillende jongelui met ontzettend veel mogelijkheden, talenten en gaven.

We proberen hen te stimuleren om die talenten en gaven te ontwikkelen, zodat zij die komende generatie worden; die getuigen van de Here Jezus.

Op de verschillende jeugdavonden worden actuele onderwerpen besproken die aansluiten bij waar zij vandaag de dag mee worden geconfronteerd. Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei gezellige activiteiten.

### **Onderwijs & training**

Naast de wekelijkse thema studies hebben we elk jaar een serie bijbelstudies over de “fundamenten van het geloof” en “het gemeentelven”

Deze studies zijn er voor om de jong gelovigen vertrouwd te maken met de basis principes van het christelijk geloof.

Voor het onderwijzen en coachen van het leiderschap van de gemeente zijn er jaarlijks zo'n 5 trainingdagen (zowel intern als extern)

### **Zending & Evangelisatie**

Vanaf begin van de Evangelische Gemeenschap Hoozevee (1975) neemt zending een belangrijke plaats in.

Door de jaren heen zijn velen, voor kortere of langere tijd de zending ingegaan. We zijn nu het thuisfront van 6 fulltime zendelingen in Chana Bolivia, Oostenrijk, Spanje Jamaica. Iedere zending heeft een groep mensen, die samen een TFC (thuis front commissie) vormen, en vandaar uit voor de zendelingen zorgen bijv. met gebed, ondersteuning, contact etc.

Buiten onze eigen zendelingen steunen we met een zekere regelmaat ook andere zendelingen of zendingsorganisaties.

Zo proberen we met elkaar invulling te geven aan de opdracht van de Here Jezus om het evangelie wereldwijd te verkondigen.

### **Evangelisatie**

Wat moet ik doen om behouden te worden? In Handelingen 16:31 staat: "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis."

Met een enthousiast team van broeders en zusters gaan wij regelmatig de straat op, om de mensen de blijde boodschap te brengen.

Ook zijn er van die koude dagen voor kerst, waar we de mensen op de markt gratis een kop warme soep aanbieden. Op die manier zijn wij ook een getuige van Gods liefde.

### **Pastoraat & Diaconaat**

Het pastorale team biedt begeleiding en ondersteuning aan de leden en zoeken zo nodig naar verder gespecialiseerde professionele zorg.

Doelgroep van het pastorale team zijn in eerste instantie de gemeenteleden

### **Diaconaat**

Gemeentediaconaat Gemeenteleden die op een of andere manier in financiële nood zijn gekomen worden voor zover dat past binnen onze mogelijkheden geholpen. Soms is dit ook van toepassing voor mensen buiten de gemeente.

## **Huiskringen**

Naast de zondagsdiensten komt een groot deel van de gemeente om de twee weken samen in huiskringen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor studie, gebed en onderling contact. Het doel van deze kringen is de onderlinge relaties te versterken, het gesprek over de dingen van God mogelijk te maken en de onderlinge zorg te stimuleren, zodat we meer huisgezin van God worden en leren omzien naar elkaar.

Er is daarnaast ook veel aandacht voor gezelligheid, gezamenlijke activiteiten, maar ook wordt er dieper nagedacht over wat op zondag uit de Bijbel is geleerd en wordt er samen gezongen en gebeden.

## **Gebedsgroepen**

Enkele keren per week zijn daar de gezamenlijke gebedsmomenten waar we voorbede doen voor de gemeente, broedes en zuster etc.

## **Ouderen contact**

Ouderen hebben vaak andere vragen en noden dan de jongeren.

Om daar over te spreken is er voor hen een speciale ochtend in belegd waar zij samenkomen.

Op deze ochtend is er regelmatig een spreker uit de eigen gemeente, of wordt er voor een specifiek onderwerp een spreker van buitenaf uitgenodigd. Daarnaast is er veel tijd en ruimte gereserveerd voor gezellig met elkaar optrekken. De leeftijdsgrens van deze doelgroep is vanaf ongeveer 55 jaar.

## **Vrouwengroep**

Binnen de Evangelische Gemeenschap Hoogeveen is er ook een vrouwenochtend. Tijdens de vrouwenochtenden staat voor Romeinen 14:19 centraal; “Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.” Dat is wat wij als vrouwen willen doen, onze harten delen, elkaar bemoedigen, opbouwen, elkaar beter leren kennen, steunen, troosten en er voor elkaar te zijn. Om samen met elkaar te groeien in het geloof.

Net als bij de moedergroep is bij ons op de vrouwenochtend ook vertrouwelijkheid afgesproken.

Naast het behandelen van verschillende onderwerpen is er ook ruimte voor gezelligheid, creativiteit om ook een hand en een voet voor elkaar te kunnen zijn.

We komen 1x per 2 weken op vrijdagochtend bij elkaar op het volgende adres: Het Loo 11 te Hoogeveen. U bent van harte welkom.

## **Moedergroep**

Binnen de Evangelische Gemeenschap Hoogeveen is een moedergroep actief. Moeders van binnen en buiten onze gemeente zijn welkom. Omdat verschillende moeders op verschillende dagen werken, zijn er per maand twee momenten dat we samen komen. Het is elke week op een ander moment: woensdagochtend en vrijdagavond. Alle keren komen we in het gebouw

aan de Brinkstraat 26 bij elkaar. Op de ochtenden is er oppas voor onze kinderen en gaan we samen in de bijbelstudiezaal praten. We zijn erg dankbaar dat we vaak oppas hebben.

Binnen de groep is vertrouwelijkheid afgesproken zodat iedereen vrij kan spreken.

We gebruiken een bijbelsdagboek. Iedere moeder bereidt een ochtend voor. Als iemand iets op haar hart heeft om over te praten dan doen we dat rustig de hele morgen/avond. We vullen daardoor het programma vrij in. Door je zorgen of problemen te delen, voel je je al vaak opgeluchter.

Aan het eind van de ochtend/avond bidden we voor elkaar. Het is erg bijzonder om te merken dat er specifiek voor jezelf en je eigen punten gebeden wordt. Door het gebed leggen we ook alles terug bij God/Jezus, want hij is onze Heelmeester en Heiland! Zonder Hem zijn we niets.

### **Mannengroep**

Eenmaal in de maand komen wij als mannen op zaterdagmorgen bij elkaar. Om zeven uur starten wij de dag met een ontbijt. Onder het eten wordt op ontspannen wijze gebouwd aan vriendschappen en gepraat over van alles en nog wat. Na (en soms al tijdens) het ontbijt zoeken we wat meer diepgang, de wijze waarop zal iedere keer anders zijn. We proberen het gehele jaar een programma aan te bieden wat een sprankelende mix mag zijn van ontspanning, inspanning, serieus, plezier, maar bovenal verrijkend. De onderwerpen die behandeld worden zijn divers maar hebben altijd betrekking op ons "man-zijn", over het "echtgenoot-zijn" of over ons "vader-zijn".

### **Facilitair & Huisvesting**

De facilitaire teams, met allemaal vrijwilliger zijn in en om de verschillende samenkomsten en ook andere activiteiten actief.

De koffie teams verzorgen de koffie na de diverse samenkomsten en de "geluidsmensen" verzorgen naast het geluid ook de CD opnames van de prediking

Zo ook het onderhoud, schoonmaken en het beheer van het gebouw.

### **Bibliotheek**

Na iedere samenkomst op zondagochtend is de bibliotheek geopend en kunnen gemeenteleden gratis positieve christelijke lectuur lenen.

### **Kledingbeurs**

Elke 2e donderdag van de maand van 9.00-11.00 uur en elke zondag na de dienst de is kledingbeurs geopend.

Deze kledingruilbeurs is in eerste instantie voor de gemeenteleden die mooie gebruikte kleding kunnen brengen maar ook voor zichzelf kunnen uitzoeken.

Daarnaast wordt ook veel kleding weggeven aan de asielzoekers die de gemeente bezoeken.

